

Hoofdstuk 1 | Opdracht 21 | Liedje

Kopieerblad antwoord

Later wordt het beter

Claudia de Breij

Later wordt het beter
Geloof me schat
Later wordt het beter
Als we dit hebben gehad
Later wordt het beter
Beter wordt het later
Later als we dit hebben gehad

Als ik terugkijk
Terugkijk naar toen
Zie ik de kinderen spelen op 't plein
Uit school en in de zon
Hier een klap en daar een zoen
Als ik terugkijk lijkt het allemaal heel fijn

Toen grote mensen zeiden
Geniet er maar van kind
Je hebt je hele leven voor de boeg
Later krijg je zorgen
En ik dacht
Nog meer?
Ik maak me nu al zorgen genoeg

Later wordt het beter
Geloof me schat
Later wordt het beter
Als we dit hebben gehad
Later wordt het beter
Beter wordt het later
Later als we dit hebben gehad

Als ik terug kon, terug kon naar toen
Zou ik nu wel buiten bij ze zijn
Spelen in de zon en niet zo moeilijk doen
Niet tobben binnen achter het gordijn

Nu ik groot ben zou ik zeggen
Tot dat ene kind
Dat maar liever veilig binnen zit
Wees niet bang daar buiten zijn er meer als jij
Het wordt later zo veel beter dan dit

Later wordt het beter
Beter wordt het later
Later als we dit hebben gehad

Jij denkt dat dit het is
Je wereld is zo klein
Jij kan nog niet weten
Dat er buiten anderen zijn
Die jouw grappen snappen
Die ook anders zijn
Hetzelfde anders
Anders
Anders net als jij
Anders net als jij
Anders