

Hoofdstuk 2 | Opdracht 14 | Liedje

Kopieerblad opdracht

Leef

André Hazes jr.

Op een vrijdag in de kroeg
Ergens in Amsterdam
Zat aan de bar met een glas een oude wijze man
Hij zei dat-ie nog maar een paar dagen had
Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad

En hij zei:

→ _____

En ga, a, a, a
A, a, a, a
A, a, a, a
Pak alles wat je kan
En ga, a, a, a
A, a, a, a
Ga, pak alles wat je kan

Hij vertelde dat-ie zich had gewerkt in het zweet
Geld verdiend als water
Maar nooit echt had geleefd
Z'n vrouw was bij hem weg
Voor een ander ingeruild
Af en toe gelachen
Maar veel te veel gehuild

En hij zei:

→

En ga, a, a, a

A, a, a, a

A, a, a, a

Pak alles wat je kan

En ga, a, a, a

A, a, a, a

Ga, pak alles wat je kan

→

→

En ga, a, a, a

A, a, a, a

A, a, a, a

Pak alles wat je kan

En ga, a, a, a

A, a, a, a

Ga, pak alles wat je kan

→

En ga, a, a, a

A, a, a, a

A, a, a, a

Pak alles wat je kan

En ga, a, a, a

A, a, a, a

Ga, pak alles wat je kan