

Hoofdstuk 3 | Extra opdrachten | Luisteren | Opdracht 1

Transcript

De Faker

Duur: 15:04 minuten

Dit lijkt een normaal gezin maar er klopt iets niet, want een van de gezinsleden is vervangen door een acteur. Iemand die helemaal niet thuishoort in dit gezellige huisje-boompje-beestjegezin. De Faker dus.

Hallo.

Shelly, Stephanie en Marije nemen het op tegen Juvat, Klaas en Niek. Elke aflevering wisselen ze elkaar af en proberen ze de faker te ontmaskeren.

En welke fiets is van wie?

En lukt hun dat, dan winnen ze een punt voor een jongens- of meidenteam. Het gezin en de acteur werken samen en proberen zo onze speurneuzen op het verkeerde been te zetten, want als het niet geraden wordt, dan winnen zij een leuk sportief uitje. Dit is De Faker.

Veel succes! You can do it. Ontmaskeren die hap. Tot zo!

Vandaag zijn wij, de meiden aan de beurt en Stefanie gaat proberen uit te zoeken wie er niet thuishoort in de familie Hasene uit Rotterdam. Is Madin de faker of zijn zusje Laysa? Het kan natuurlijk ook vader Mohamed zijn of juist moeder Faiza? Opa Mustapha kan ook nog de faker zijn. Eén ding is zeker: iemand is de faker.

Nummer 32, hier is het.

Go go go go go.

Oké kom op, je kan dit.

Hallo!

Hallo.

Hoi, ik ben Stephanie.

Ja, welkom. Ik ben Mohamed, kom verder.

Mohamed. Nou, o lekker warm is het hier, wat fijn. Zal ik mijn schoenen uitdoen?

Ja, graag.

Hallo.

Hoi.

Goedemiddag. Welkom bij familie Hasene.

Ik ben Madin.

Mustapha, de opa.

Mustapha, opa.

Mama Faiza.

Faiza.

Laysa.

Laysa. Maar wie gaat mij het huis laten zien?

Ikke.

O, gezellig.

Ik ga mee.

Op het eerste oog, wie past er niet tussen?

Hm, ik neig toch meestal sneller naar de ouders.

Ja hè, grappig is dat.

Ja.

Ronde 1, de rondleiding

Naar welke kamer gaan we dan als eerste?

Deze.

En, je bent voor Ajax, zie ik.

Nee, Feyenoord.

O, Feyenoord, Feyenoord. Oké.

En weet je ook hoe ze allemaal heten?

Dit is Pikachu.

Ja.

Dit is Charizard.

Nou, volgens mij is dat geen Charizard meer, toch? Charizard is die kleine.

Nee, dat is volgens mij Charmander.

O ja je weet het wel, nee je kent het wel echt.

Die ken ik ook allemaal.

Dit is mijn kamer.

O, een echte prinsessenkamer dus. En heb je dit zelf gemaakt of ... wat is dit?

Schilderijen.

Ja.

Ik heb deze met een beetje van mama's hulp gemaakt. En die heeft mijn tante voor mij gemaakt.

Wat mooi.

En wat is dit, een soort van grot onder je bed?

Dit is dus mijn speelruimte als ik wil spelen.

Aha, vet zeg.

En wat is dit, dat boek, mijn grote ...?

Dat is mijn sprookjesboek.

En wat staat erin dan?

Sprookjes.

O ja, logisch hè, in een sprookjesboek. En ik zie ook staan: papa is de beste.

Die heb ik getekend bij de kleuters op vadersdag [vaderdag].

Aha, maar ik zie niet: mama is de beste.

Wat zal ik ervan zeggen? Volgend jaar weer een poging.

Weer een kans.

... weer een kans.

Zullen we dan naar de volgende kamer?

Dit is mijn slaapkamer.

O, mooi. En aan welke kant slaap jij dan?

Ik slaap aan deze kant, ja.

Hoelang wonen jullie hier al?

Negen jaar, toen Madin is geboren.

En zijn jullie ook getrouwd?

Ja.

Hoelang al?

Eh, dertien jaar.

Dertien jaar. En hoelang kennen jullie elkaar al?

Dat is inmiddels vijftien jaar geleden en dat is op Koningsdag geweest. Nee, Koninginnedag.

Ja, o, ja, toen was het nog Koninginnedag inderdaad.

Ja, Koninginnedag. Toen kwamen we mekaar tegen en dat was voor hem liefde op het eerste gezicht.

Echt waar?

Ja.

En voor jou niet?

Eh ja, ik volgde snel daarna, zeg maar.

O let goed op hoor, want ik denk dat ze dat straks gaat dubbelchecken.

Zou ik ook doen.

En ik zag ook opa beneden. Is opa ...

Ja klopt. Is mijn vader.

Zullen we lekker naar beneden gaan weer?

Yes, is goed.

Nou gaan wij deze [dit] doen.

Doen jullie wel eens vaker ...?

O jullie gaan gelijk eh ...?

Dammen?

Ja, gezellig met ...

Zo!

Hij is eh ...

Volgens mij jij speelt [volgens mij speel jij] vals.

Speel je nou vals?

Ik speel niet vals.

Nee, ik mag [als] eerste.

O ja, je mocht als eerste, sorry sorry.

Nou, ik zat met Stephanie te praten.

Ja. Opa, komt u hier vaak langs?

Meestal kom ik donderdag en zondag. En soms haal ik de kinderen van school, op woensdag.

O, ja. Oké, nou, gaan jullie even lekker verder spelen, dan ga ik nadenken. Tot zo.

Tot zo.

Zo, daar zit ik dan. Oké. Papa deed de deur open. Vrolijke aardige man. Ik heb hem verder totaal nog niet gesproken, dus nog helemaal blanco voor mij. Toen heb ik natuurlijk de rondleiding gehad

met de twee kids en met mama. Laysa kon best wel veel vertellen over d'r kamer, moeder zei ook een paar dingen en die klopten ook weer en ik voelde niet dat er iets werd verzonnen op het moment of zo. Opa oogt ook heel lief, maar goed, ik heb nog eigenlijk niet heel erg veel gezien. Ik ben wel iets meer te weten gekomen over hoelang ze hier al wonen en over het huwelijk en hoelang ze elkaar al kennen. Dus dat ga ik gewoon nog een beetje checken bij de rest van het gezin.

De activiteit, wat o wat, zou onze Stephanie gaan doen, vandaag?

Ik weet het niet. Voetballen, konijnenhokken schoonmaken. Het ken [kan] allemaal.

Activiteit met de kinderen

Vandaag is de activiteit anders dan normaal, omdat opa met de kinderen gaat bidden en Stephanie mag erbij zijn.

[bidden in Arabisch]

Ze houdt alles echt heel goed in de gaten, zie je dat?

Ik heb het idee dat ze een nieuwe tactiek heeft, gewoon luisteren en observeren.

Wauw, ik vond het heel mooi om dat mee te maken.

Hoe vaak doen jullie dit dan op een dag?

5 keer.

5 keer en dat is dan altijd op vaste tijden?

Vroeger geleerd van papa en mama en we hebben [een] biddiploma gekregen van opa.

Een biddiploma?

Ja, ja ja, ze hebben [het] voorgedaan en [dat] deden ze goed, met lezingen, met Koran. Ik ben trots op mijn kleinkinderen.

Ah, snap ik. Trotse opa, wat leuk.

Zeker.

En dan daarna gewoon weer spelletje spelen.

Zes!

Faiza is uw dochter, toch?

Ja.

Ja, oké. En hoelang zijn ze al samen?

Met Mohamed? Veertien jaar.

En, heeft u meer kinderen?

Ja, ik heb [er] nog zes.

Zes, dus jullie hebben ook heel veel tantes en ooms.

Ben ik aan de beurt?

Oké spelen jullie even verder, speel je dan ook voor mij? Dan ga ik even met papa praten. Ja?

Hoepla, hop.

Oké Stef, even die ouders ondervragen.

Hallo.

Hoi.

Wat bent u aan het doen?

Nou, je komt als geroepen.

O, ik moet helpen.

Nee hoor, we gaan zometeen lekker thee drinken.

O lekker!

Ik ben net bezig met Marokkaanse thee te zetten.

Dat ziet er lekker uit.

Hoelang wonen jullie hier al?

Eh, elf of tien jaar.

En hoelang kent u Faiza dan al?

Eh, veer ... vijftien jaar.

En waar hebben jullie elkaar dan leren kennen?

Dat hebben wij eigenlijk te danken aan Koningin Beatrix.

Echt waar? Hoezo?

Ja, zij ... het was Koninginnedag en iedereen viert feest en vooral op de Coolingsingel in Rotterdam.

O ja, tuurlijk.

Is hartstikke druk en daar kwam ik haar tegen.

En boven dan, zeg maar in de slaapkamer. Stel ik sta nu zeg maar voor jullie bed, wie slaapt dan aan welke kant?

Je stelt wel moeilijke vragen, hè?

Ja, dat is mijn taak hier.

Dat is jouw taak hier.

Ik slaap aan de rechterkant.

Aan de rechterkant?

Dat is de raamkant.

Oké, is goed, nee dan is het even duidelijk. Dan weten we het nu. Rechterkant, raamkant.

Je ziet aan die blik van ...

O shit.

Hij weet het niet.

Ja, die vader is wel verdacht.

Dat vind ik ook. Als ik nu iemand moet aanwijzen, is het denk ik de vader.

Oké, dan ga ik weer even naar boven, denk ik.

Neem een glas mee.

Dank je wel. Tot zo.

Zo, even lekker rustig nadenken met mijn kopje thee. Dat gebed, dat was zo bijzonder om mee te maken, hoe dat dan gaat. En het was ook heel leuk om te zien hoe opa dat dan deed met zijn kleinkinderen en dat-ie dan daarna ook zei: ik ben zo trots op mijn kleinkinderen. Ik vond het zo'n

lief moment. Dus ik denk dat ik me niet meer ga focussen op de kids. En toen had ik ook nog een gesprek in de keuken met papa. Dat ging iets minder soepel. Dat gedoe met het bed en aan welke kant. Ik weet het niet, het is nog een beetje vaag, maar het kan heel erg goed zijn dat-ie dat allemaal speelt. Maar goed, we gaan nu gezellig koken, met moeders, dus die kan ik nog even wat beter ondervragen en dan kan ik daarna bij het diner checken of het allemaal klopt. Proost.

Koken & tafeldekken

Lekker aan het koken?

Ja.

Kan ik ergens mee helpen?

Ja, hoor.

Oké, ik ga eerst even mijn handen wassen dan.

Is goed.

Wordt er hier vaak gekookt in huis?

Ja, elke dag.

En wat is dan eigenlijk jouw specialiteit?

Ehm, ja, ik kan van alles maken, maar de kinderen vinden de ovenschotel altijd lekker.

Het ziet er ook wel echt heel lekker uit. En heb je veel broers en zussen?

Ja, ik kom uit een groot gezin. Ik heb ... We zijn met z'n zevenen, dus ik heb nog drie broertjes en drie zusjes. Ik ben de oudste.

O, oké.

Heel gezellig.

En hoe vind je het dat je vader hier dan regelmatig is?

Ja, fijn. Heel fijn. Hij helpt veel, hij klust altijd wel bij. Eigenlijk is het soms dat ik gewoon niet durf om te vragen van: hé, pap, kom je eens weer lekker even langs?

Ja, ja, ja.

Aan tafel! Nou, eet smakelijk allemaal.

Ja, eet smakelijk.

En dit vinden jullie dan lievelingseten, van mama?

Ik vind veel wat we nu eten.

Ja, het allerlekkerst vind je dat?

Niet állerlekkerst ...

Nou, volgens mij heb je nog wat anders hoor.

Wat dan?

Spaghetti.

O, spaghetti. Wel knap dat je weet wat je zusje het allerlekkerst vindt.

En morgen begint papa's weekmenu. Dan hoop ik dat hij koekjes maakt.

Wat is dat papa, weekmenu?

Ik leg het wel uit.

Hoezo? Ik vraag het toch aan papa.

Leg maar uit.

Bijvoorbeeld, Laysa heeft een weekmenu en dan mag die heel de week kiezen wat we gaan eten.

Echt?

(Opa vraagt om medicijnen, mama geeft die aan hem.)

Waar gebruikt u dat voor? Wat is dat?

Ik heb maagklachten.

Ik ga weer even naar boven, kom ik daarna voor de finale.

Spannend.

Tot zo.

Veel succes.

Zo, daar zit ik weer met mijn drankje. Ik word hier wel echt goed verwend. Maar goed, ik ben hier

met een plan: ik moet de faker ontmaskeren. De kids. De kids zijn het niet, die kunnen we afstrepen. Die voelen zich hartstikke thuis hier. Dus die zetten we even opzij. Dan heb ik er dus nog drie. Vind ik toch lastig, maar na het gesprek met moeder in de keuken, ze was gewoon zo open en warm en leuk en ... Als ze dit allemaal geacteerd heeft, als ze niet hier de moeder des huizes is, dan weet ik het niet meer, maar ik streep d'r in ieder geval van mijn lijstje af. En net tijdens het diner, toen vroeg ik iets aan vader en toen ineens zei Madin van: nee, nee, nee, ik zeg het wel. Ik zo, ja, ik vraag het toch aan je vader? Nee nee, ik zeg het wel. Toen dacht ik: hm, misschien omdat je vader geen antwoord d'r op weet? Hm. En opa is ook een beetje afzijdig. Zegt niet heel erg veel, lacht een beetje. Dus ik weet het niet. Maar goed, ik moet het nu gaan zeggen, dus dat ga ik doen en ik hoop dat ik goed zit.

De ontknoping

Nou familie, daar zitten we dan. Allereerst wil ik zeggen dat ik het super naar mijn zin heb gehad. Het was heel erg leuk. Jullie hebben het heel erg goed gedaan. En daarom hebben jullie de fakerbeker al gewonnen.

Ik zou echt geen keus kunnen maken. Ik weet het bij deze gewoon niet.

Nee. Ik ook niet.

Ik denk niet dat jij het bent, Madin. Ha ha, spannend. Ik denk ook niet, mama, dat jij het bent. Laysa, ik denk ook niet dat jij het bent. En dan hebben we dus nog opa en papa. En ik denk ... O, wat is dit erg.

Voor wie gaat ze, denk je?

Voor de vader.

Ja, hè?

Ik denk dat papa Mohamed de faker is. Maar jullie hebben nu allemaal een pokerface natuurlijk. Dus dan mag nu het echte gezinslid binnen komen lopen.

Ik ben heel benieuwd wie er nu naar binnen gaat komen.

Goedenavond, ik ben [de] echte opa van ...

Nee!

O nee.

O, nee! O, nee!

Echt niet gedacht dat hij de faker was.

Nee, bizar hè?

Wie bent u dan?

Ik ben [een] acteur.

Nee!

Maar ja, het is zo lastig.

Ze hebben het zo goed gedaan, ik wist het eerlijk gezegd ook niet.

En ze heeft wel echt goede vragen gesteld.

Familie goed gedaan. Stef goed gedaan.

We zijn trots op je. Duimpjes omhoog.

Het is me helaas niet gelukt. Ik heb niet de faker kunnen ontmaskeren. Meiden, we hebben geen punt. Maar jullie hebben het supergoed gedaan en daarom hebben jullie een superleuk sportief uitje gewonnen met het hele gezin.

Ah, jammer Stef. Helaas geen punt voor ons vandaag. Het staat nog steeds twee-twee. Morgen mogen de jongens het weer gaan proberen. Tot dan.