

## Hoofdstuk 8 | Opdracht 9 | Liedje

### Kopieerblad

#### De koning van de weide

**Syb van der Ploeg**

*Wybe, kan jij zo'n soort geluidje maken grutto, grutto, grutto voor in het intro?*

*Zoiets?*

*Ja, het is prachtig.*

*Hij doet het gewoon!*

Over bergen en dalen, de Sahara en de zee  
Van Afrika naar hier, wind tegen, wind mee  
Altijd weer terug naar datzelfde stukje groen  
Trouw aan ons land, een groot kampioen  
Want hier was wat je nodig had, hier was alles goed  
Al zijn het andere tijden, hier is waar je broedt  
Het voorjaar begint als ik jou heb herkend  
Ik ben zo blij als een kind als jij er weer bent

Je bent de koning van de weide  
Een keizer in het veld  
In het mooiste jaargetijde  
Een nationale held

Moedig en sterk ga je voorop in de strijd  
We hebben je nodig voor een nieuw beleid  
Voor ons land en de vogels ben jij een symbool  
Met je veren in oranje ben jij een idool  
Je verbindt de partijen, de burger en de boer  
Je wereld is kwetsbaar, het gevaar ligt op de loer  
Je bestaan wordt bedreigd, je roep en je balts  
Het is erop of eronder, wordt dit je laatste wals?

Je bent de koning van de weide  
Een keizer in het veld  
In het mooiste jaargetijde  
Een nationale held

Wat is de lente zonder jou?  
Je geluid en je vlucht  
Je vuur is berucht  
Je kleurenpracht schittert in de lucht

Wat is de lente zonder jou?  
Wat is de lente zonder jou?  
Wat is de lente zonder jou?

Je geluid en je vlucht  
Je vuur is berucht  
Je kleurenpracht schittert in de lucht

Wanneer kom je terug?  
Wanneer kom je terug?