

Hoofdstuk 10 | Opdracht 1 | Liedje

Kopieerblad

Geld maakt niet gelukkig

Huub van der Lubbe

Geld maakt niet gelukkig
Hoor je wel beweren
Maar voor een half miljoen
Wil ik het wel eens proberen
En er mijn best voor doen
Dan is iedereen mijn vriend
En ik draag een soepel pak
En ik steek nog een sigaar op
Want ik zit op mijn gemak
En ze lachen om mijn grappen
Als ik zwaai met een paar flappen
En ik heb verder aan de hele wereld lak
En de band speelt mijn verzoekjes
Die jongens doen alles voor een fooi
En dan geef ik nog een rondje
Rondje voor de hele zoi
Iedereen wil naast me zitten
En mijn cocktaillijf ontpitten
En ik weet het niet maar het lijkt mij prachtig mooi
Geld maakt niet gelukkig
Hoor je wel eens lullen
Geld maakt niet gelukkig
Maar het scheelt toch wel een smak
En niks is ook zo weinig
Dus het lijkt met wel eens geinig
Zo'n bedrag van zeven nullen
Slordig in mijn achterzak
En dan barst ik van de vrienden
En dan stik ik van de pret
Toch geen hond die daar op let

Dan zijn het donkerbruine tijden
En wel twintig mooie meiden
Willen allemaal tegelijk met mij naar bed
En groot is de verleiding
Maar ik hou niet van gezeur
Dus dan vraag ik naar de schade
En ik roep om mijn chauffeur
En die brengt me dan mijn jassen
Waar hij goed op heeft staan passen
En ik laat me door hem droppen voor jouw deur
Geld maakt niet gelukkig
Hoor je wel eens lullen
Geld maakt niet gelukkig
Maar het scheelt toch wel een smak
En niks is ook zo weinig
Dus het lijkt met wel eens geinig
Zo'n bedrag van zeven nullen
Slordig in mijn achterzak
Want jij kent me nog van toen
Toen ik nog geen jet bezat
En zo arm was als de luizen
Was jij al het mooiste dat ik had
Al mijn centen en juwelen
Kunnen ze bij me komen stelen
Als ik jou maar heb mijn allerliefste schat
Geld maakt niet gelukkig
Hoor je wel eens lullen
Geld maakt niet gelukkig
Maar het scheelt toch wel een smak
Jalalalala